



KLOOSTER



YESSE

BEZOEKERSCENTRUM

CISTERCIËNZER
VROUWENKLOOSTER
TE ESSEN

1215-1594





KLOOSTER YESSE

BEZOEKERSCENTRUM

Bezoekerscentrum

In 2006 is een bezoekerscentrum geopend waar informatie aanwezig is over het klooster Yesse.

Het centrum is na afspraak voor groepen tot 20 personen te bezoeken. Te denken valt aan verenigingen, familiebijeenkomsten, groepen collega's, bewoners of vrienden. Ook op een eigen locatie kunnen presentaties worden verzorgd. Een programma is in overleg te bepalen.

Individuele belangstellenden zijn welkom op de open middagen: Na een themapresentatie kan ieder zich naar eigen inzicht vrij verder informeren. In het bezoekerscentrum staat op wandpanelen de geschiedenis van het klooster beschreven en is per paneel nadere schriftelijke toelichting beschikbaar. Daarnaast is algemene documentatie aanwezig. In vitrinekasten zijn vondsten van het terrein te bezichtigen. Belangstellenden kunnen, desgewenst onder begeleiding, een korte rondwandeling over het terrein maken. Er zijn verschillende relevante publicaties in te zien en verkrijgbaar.



Contact

Het bezoekerscentrum bevindt zich op het voormalig kloosterterrein, Essen 7, 9751 NB Haren (bij Groningen) en wordt beheerd door Annemiek Bos.

Voor informatie of afspraken:

T: +31 (0)50 535 01 21

M: +31 (0)6 53 64 87 55

E: info@kloosteryesse.nl

www.kloosteryesse.nl





Algemene informatie

Van 1215 tot 1594 heeft op de plaats van het huidige buurtschap Essen, gemeente Haren bij Groningen, een Cisterciënzer vrouwenklooster gestaan. Het betrof een niet onaanzienlijk klooster, waar vooral dochters van goedge families uit de stad Groningen leefden.

De nonnen leidden hun leven naar de regel van Sint Benedictus, hoewel ze hier net als in vele andere kloosters regelmatig moeite mee hadden. Hierdoor komt het dat het klooster, dat van 1249 tot 1418 onder Aduard viel, zich aansloot bij het pas gestichte klooster Galilea Major te Sibculo (bij Hardenberg), ontstaan uit de Moderne Devotie.

Het klooster kende verschillende middelen van bestaan. Zo kregen intredende zusters een 'bruidsschat' mee en in een school konden meisjes uit de omgeving les krijgen in lezen en schrijven.

De ruim 3000 hectare land werd bewerkt door lekenbroeders, die graan verbouwden, stenen bakten en veen afgroeven voor turfwinning.

In 1323 werd het Esser Zijlvest opgericht met als doel landverbetering door waterbeheersing, met name van de Hunze.

Een deel van de kaart van B.W. Dolendo 1600-1601



Aan de andere kant moest het klooster vooral in de 16^e eeuw regelmatig soldaten herbergen die om de stad Groningen vochten, waardoor het veel te lijden had. Berovingen en plunderingen werden haar deel.

De Reformatie (Het Tractaat van Reductie, 1594) betekende ook het einde voor het klooster Yesse in Essen. De nog overgebleven bewoners verhuisden naar het Refugium in de stad Groningen. Bezittingen vervielen aan Stad en Lande (Provinciale Staten), die de nonnen en anderen tot hun dood van een uitkering voorzagen.

Een wonder dat in 1219 in het klooster geschiedde met het Mariabeeld heeft vermoedelijk veel bedevaartgangers naar Essen gebracht. (Jezus nam de kroon van Maria over en plaatste deze op zijn eigen hoofd).



In 2010 zijn proefsleuven gegraven op het kloosterterrein, waarbij informatie is verkregen over de locatie van verschillende gebouwen. In het bijzonder is de locatie van de kerk interessant.

foto Henny Groenendijk

Donateurs

Wilt u de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse steunen? Dat kan!



U kunt zich aanmelden als donateur via www.kloosteryesse.nl.
U krijgt vrij toegang op de open middagen op vertoon van uw donateurskaart en 2x per jaar een Nieuwsbrief. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden van bijzondere activiteiten.

Open Huis op de tweede zaterdag van iedere maand

Vanaf april tot en met november
Open van 13.30-17.00 uur.
Lezing over de geschiedenis van het klooster om 14.00 uur.
Entree 3,-, incl. koffie of thee.

Groepen op afspraak

Groepen kunnen kiezen uit verschillende lezingen, tevens kan een korte rondleiding over het terrein worden verzorgd. Zie voor overleg onder contactgegevens.

Overzicht van het kloosterterrein vanuit zuidelijke richting. Het terrein is zichtbaar als de rechthoek binnen de praktisch volledig intacte kloostergracht.

(Aerophoto Eelde)

